



LIESBETH PALIT

Een idealistische duizendpoot

"Het is al weer ruim 15 jaar geleden dat ik met Boba (Bureau Opvang Begeleiding Autisme) startte, naast mijn baan in het onderwijs. Op mijn zolderkamertje begon ik met opvang en (onderwijs)begeleiding voor kinderen met ASS, in de volksmond beter bekend als autisme. Mijn eerste goedgekeurde offerte heb ik ingelijst. Als kleine zorgaanbieder sleepte ik het eerste contract met verzekeraar VGZ binnen. Daarna is er ontzettend veel gebeurd. Inmiddels ben ik oprichter en bestuurder van de Boba Autisme Groep. Daar werken we met 320 mensen elke dag met zorg op maat om de zelfredzaamheid van onze cliënten te verhogen.

Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar maken we dat ook waar? Ik stel mijzelf regelmatig de vraag: klopt het nog wat we doen? Waar is het ons eigenlijk om begonnen, wat was ook alweer de essentie van onze aspiraties en welke moed is er voor nodig om daaraan recht te doen? Dit soort vragen spelen een belangrijke rol voor mij persoonlijk, maar ook binnen Boba. Ze beantwoorden is noodzakelijk en lastig tegelijk.

Ik ben moeder van een zoon van 13 jaar met dyslexie. Hidup is daarnaast partieel hoogbegaafd en het was een hele strijd om hem met die combinatie van eigenschappen op de juiste school te krijgen. Ik voelde me af en toe wel een beetje een kenau, maar mijn zoon was trots op me. Hij zei 'mama, weet je wat zo fijn is, je vecht voor mij'.

Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik ben daarbij creatief en volhardend omdat ik geloof in waar ik voor sta en wat ik doe. En ik sta dus niet alleen voor mijn eigen kind, maar ook voor onze cliënten van Boba. Ik wil kinderen in het onderwijs een tweede, derde of desnoods tiende kans geven. Het is vallen en opstaan voor ze en als je niet meerdere keren mag vallen zul je uiteindelijk niet meer opstaan en dus niet verder komen.

Als je een teleurstelling moet verwerken -en dat moeten we allemaal af en toe- kun je twee dingen doen: opgeven of knokken. Het

Om de start van het opleidingsaanbod van Autisme Centraal door Boba te vieren wordt van 8 tot en met 12 april een introductieweek gehouden op de locatie van Boba in Dordrecht. Ouders, gezinsleden, leraren en anderen uit het netwerk en professionals kunnen deze week enkele opleidingen uit het aanbod volgen. Meer info of aanmelden via www.autismecentraal.com of 078 3037500

eerste is voor mij geen optie, al heeft Boba zeker de eerste jaren van haar bestaan best in zwaar weer gezeten. Knokken dus. Ook 'onze' mensen met autisme vragen erom dat we doorzetten, luisteren en doen.

Het leukste van mijn werk is dat ik iets zinnigs doe. Ik ben een duizendpoot, pragmatische bestuurder en idealistische visionair, maar tegelijkertijd ook een professional die werkt vanuit haar hart. Boba is daarom ook een lerende organisatie, die zoekt naar ingangen voor de klassieke idealen van welsprekendheid, weldenkendheid en wellevendheid, die ten dienste staan aan goed handelen. Wij zijn niet enkel woordelijke wezens maar bovenal verantwoordelijke wezens. Boba is er op gericht mensen te leren verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te kunnen leggen. Daarbij zullen wij goed moeten kunnen luisteren naar onze cliënten en collega's om zelf goed te kunnen spreken. Ervaringen en inzichten van anderen helpen je immers je eigen blik scherp te houden. Blijven leren en blijven vernieuwen, altijd proberen het beste uit jezelf te halen en andere helpen dat ook te doen, dat vind ik belangrijk.

Ik heb veel waardering voor vakmanschap en kwaliteit, maar ik vind het ook heel belangrijk dat het in mijn organisatie draait om welzijn en welbevinden. Van de cliënten én van de medewerkers. Het is daarvoor belangrijk dat we het gesprek met elkaar aangaan. Ik heb daarom filosoof Erik Boers van Het Nieuwe Trivium gevraagd om ons te begeleiden bij het samen nadenken over de fundamentele vraagstukken. Samen spreken-samen denken- samen werken zeggen ze bij Het Nieuwe Trivium. En daar herken ik me in.

Dat gesprek opent ons de ogen voor een 'publieke ruimte', een ruimte waarin ieder mag en zelfs moet spreken om duidelijk te krijgen waar het om gaat. Door gezamenlijk na te denken over die vragen krijgen we niet alleen ieders individuele opvattingen boven tafel maar ontwikkelen we ook in contact met de cliënt, als team binnen Boba een gedeelde visie op wat wij in samenspraak met de cliënt van belang vinden.

Blijven zoeken naar de beste middelen, blijven oefenen om een gegeven doel te bereiken. Ik vind belangrijk, zeker in deze hectische

tijd die gedomineerd wordt door de sociale media dat wij en onze organisaties ons meer gaan richten op menselijke aspecten en ons daarmee gaan onderscheiden. Boba richt zich nu op nieuwe normen en waarden en maakt zo de volgende stap, met de medewerkers, de cliënten en elkaar. Anders doen, beter doen, samen doen. Het zijn namelijk niet de beste spelers die winnen, maar de beste teams!

Ik ben al vanaf het begin kind aan huis bij Autisme Centraal in België, een zeer vooraanstaand opleidingsinstituut op het gebied van autisme. Zij ontwikkelen cursussen en opleidingen, gebaseerd op hun Autisme Centraal Methodiek. Onze aanpak is ook op die methodiek gebaseerd. Ze richten zich niet alleen

op professionals maar ook op de ouders van kinderen met autisme en anderen in hun netwerk. Ik werk dus al heel lang met ze samen. Sinds dit jaar biedt Boba de opleidingen van Autisme Centraal ook in Nederland aan, op drie locaties in het land. Daar ben ik hartstikke trots op!"

Mijn hoofd is een labyrint,
De wereld een doolhof.
Dat zijn twee verschillende dingen,
Velen denken dat dat hetzelfde is
maar dat is niet zo.
Een labyrint heeft één weg,
één pad, één ingang.
Diegene die erdoor loopt,
komt uiteindelijk bij het eindpunt.
Een doolhof is anders...

Uit Bloemen van een autist, Jan Sobrie

Fotografie Leona Meijer